

Dr. I.K. Taimni



I.K. Taimni betekent veel voor de Theosophical Society, omdat zijn boeken overal op de wereld worden gelezen. Hij maakte oosterse teksten toegankelijk voor westerse lezers. Hij werd wereldberoemd door zijn commentaar op Patanjali's Yoga-Sutras, een boek dat in vele talen is vertaald.

Taimni was bekend om zijn warme en meelevende aard, zijn nederigheid en zijn bescheiden manier van functioneren.

Iqbal Kishen Taimni werd geboren in Lucknow, India, in een familie van Kashmirbrahmanen. Hij leefde van 1898 tot 1978. Zijn vader, Prem Kishen Taimni, was een pandit (geleerde hindoe). Zijn moeder overleed jong en hij werd opgevoed door zijn grootmoeder.

Hij groeide op met een jonger zusje. De familie verhuisde tijdens zijn schooltijd naar Allahabad, waar Taimni een openbaar college bezocht en afstudeerde in scheikunde. Hij was een briljant student en de overheid bood hem een hoge functie aan, maar hij koos voor een lectoraat aan de universiteit. In 1928 promoveerde Taimni aan de universiteit van Londen tot doctor in de anorganische scheikunde. Hij bleef tot aan zijn pensionering werken aan de universiteit van Allahabad als professor in de scheikunde.

Op 21-jarige leeftijd werd hij lid van de Theosophical Society (zijn diploma 19388 is gedateerd op 12 juni 1919). Waarschijnlijk was zijn huwelijk met Kunwar Nagu uit Indore daarbij van invloed, want zij bezocht de theosofische meisjesschool van het Indiase hoofdkantoor van de TS in Varanasi. Zij werd lid van de TS in 1925. Zij werkten samen voor de Anand Loge in Allahabad. Taimni hielp in 1935 bij de constructie van het ruime gebouw van de Anand Loge en hij doneerde zijn eigen, zeer waar-

devolle bibliotheek aan de Besant Memorial Library in het gebouw van de loge. Hij was lang secretaris en later voorzitter van de loge. Hij richtte het 'Anand Publishing House' op, voor het publiceren van theosofische literatuur.

Taimni was bekend om zijn warme en meelevende aard, zijn nederigheid en zijn bescheiden manier van functioneren, hij vermeed publiciteit. Hij overleed op 7 juni 1978 in Lucknow.

I.K. Taimni's commentaar op *De Yoga-Sutras van Patanjali* is in vele talen vertaald. Het werd in 1961 voor het eerst uitgegeven door het Theosophical Publishing House (TPH) in Adyar en is nog steeds het meest verkochte boek van veel van de theosofische uitgeverijen; Nederland kent nu de vijfde druk. Taimni schreef veel meer boeken die gekenmerkt worden door helderheid van inzicht. Het zijn geen vage, zwevende beschrijvingen, maar het gaat over feiten die door Taimni wetenschappelijk worden aangegeven en die bevestigd kunnen worden door eigen ervaring; hij had een praktische ervaring met zijn onderwerpen. Hij maakte oosterse teksten toegankelijk voor westerse lezers. Het boek *Een weg tot zelfontdekking* (nummer 2 van de Adyarreeks van de UTVN, de uitgeverij van de Nederlandse afdeling) is een vertaling van

W i e w a s . . .

Taimni's *A Way to Selfdiscovery* en zou beschouwd kunnen worden als een inleiding op *De Yoga-Sutras van Patanjali*.

Een diepe en intense studie van het Kasmir- shivaisme leidde tot commentaren op teksten uit de elfde eeuw, zoals de *Pratyabhijñā Hridayam* van Ksemaraja, door de UTVN uitgegeven onder de titel *Het geheim van Zelf-realisatie*. Ook de *Bhakti-Sutra* van Narada met een commentaar van I.K. Taimni verscheen bij de UTVN, onder de titel *Zelf-realisatie door liefde*.

Een tekst waarin misschien het diepst wordt ingegaan op het bereiken van geestelijke ervaring zijn de *Siva Sutras* die door Taimni in het Engels vertaald en van commentaar

voorzien werden, onder de titel *The Ultimate Reality and Realization*. Er wordt in Nederland door de Esoterische School van Theosofie gewerkt aan een Nederlandse vertaling, in samenwerking met de UTVN. Zo kwamen overigens ook de andere Nederlandse uitgaven van Taimni's commentaren tot stand. Taimni stond vele jaren aan het hoofd van de internationale Esoterische School.

Andere boeken van Taimni zijn: *An Introduction to Hindu Symbolism* (TPH Adyar 1965), *Man, God and the Universe* (TPH Adyar 1969), *Gāyatrī* (TPH Adyar 1974) en *Science and Occultism* (TPH Adyar 1974).

In de *Theosophist* van juni 2008 werd bekendgemaakt

dat er bij TPH zojuist een herdruk is verschenen van *Glimpses into the Psychology of Yoga* door I.K. Taimni. In dit boek behandelt hij, vanuit zijn kennis en vooral ook vanuit zijn ervaring, de aard van het bewustzijn en het functioneren van het denken.

I.K. Taimni betekent veel voor de Theosophical Societyn. Er zijn leden die elkaar herkennen omdat ze via zijn boeken de vereniging leerden kennen. Misschien is dit omdat zijn teksten zo duidelijk uitgaan van de hogere logica van de wetten van bestaan. Het moet zo zijn, denk je dan, want het kan niet anders. Dank je wel, I.K. Taimni...

F.v.I.

EEN WAAR THEOSOOF

Niet het individuele en vastberaden voornemen om zelf het Nirvana (het hoogtepunt van alle kennis en absolute wijsheid) te bereiken, wat tenslotte slechts verheven en glorieuze zelfzucht is, maar het zelfopofferend zoeken naar de beste middelen om onze naaste op het juiste pad te brengen, en zoveel van onze medeschepselen als ons mogelijk is er hun voordeel mee te laten doen, maakt iemand tot een waar theosoof.

(uit: Het standpunt van de Chohan ten aanzien van de T.S., door M. Conger, Gecombineerde chronologie bij De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett en the Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, blz. 45)