

Mysteriëscholen - deel II

– Ali Ritsema

Ook al gingen de meest onschatbare, occulte boeken voor de wereld verloren, uiteindelijk zal de mens, omdat alles onderhevig is aan cycli, eindigen zoals hij begonnen is: als een goddelijk wezen.



Dit betekent dat het moment gaat komen dat de mens in staat is zich opnieuw bewust te worden van zijn goddelijk deel, van zijn hogere, innerlijke vermogens.

De mens kan gaan begrijpen wie hij werkelijk is en wat in hem en in de cosmos verborgen ligt. Ieder mens is geboren met in zich de rudimenten van het universeel bewustzijn, waardoor hij in staat is zich bewust te worden van zijn innerlijke god, het Ene, of zo u wilt van Satya, de werkelijke Werkelijkheid. Dat is waar het om gaat in de mysteriëscholen en daar gaat het ook om bij het bestuderen van *De Geheime Leer*, waarvan gezegd wordt dat zij een tipje van de sluier oplicht.

Gesteld wordt dat de mens, evenals het universum, een zevenvoudig wezen is en dat de mens, als zevenvoudige microcosmos, zich verhoudt tot de zevenvoudige macrocosmos, zoals de reghendruppel tot de oceaan waaruit hij is voortgekomen en waarnaar hij na verloop van tijd weer terug zal keren.

De mens brengt als dat zevenvoudig wezen bij zijn geboorte zeven beginzelen of aspecten als kiemen met zich mee. Zeven wordt het sleutelgetal ge-

noemd van ons universum. Er zijn zeven fundamentele krachten in de natuur, zeven bestaanswerelden en zo zijn er ook zeven toestanden van bewustzijn waarin de mens kan leven, denken en bestaan.

Ergens anders wordt gesteld dat de mens zijn reis van verstoffelijking aanvangt als een simpele spirituele entiteit, een onbewust zevende principe met kiemen van de andere zes principes / aspecten latent en sluimerend in zich, en dat hij langzamerhand in iedere sfeer meer en meer solide wordt ...

Deze principes / aspecten worden originele essenties genoemd en uit deze originele essenties zijn alle dingen opgebouwd. Werelden, wezens, dingen alles emaneert vanuit de ene Universele Realiteit, die de ene en oneindige oorzaak genoemd wordt, de wortelloze wortel van alles (de eerste grondstelling in de *Proloog* van de *GL*)

Hiernaar verwijst ook de derde grondstelling in de *GL* als de fundamentele eenheid van alle zielen met de universele overziel (Alaya).

In de hele evolutie is een ontwikkeling gaande door de verschillende vormen heen: van mineraal naar plant, van plant naar dier, van dier naar mens. De mens start vanuit dat onbewuste zevende principe ofwel vanuit een passief spirituele aard, wordt meer en meer aards, stoffelijk, solide, totdat in onze huidige staat van ontwikkeling geest en stof tot een evenwicht komen. Vanuit dit evenwicht krijgt de geestkant langzamerhand weer de overhand ten koste van de stoffelijke kant totdat de 'vonk' die ooit de evolutionaire loop begon zichzelf weer terugvindt, net zo vrij van het stoffelijke als in het begin, met dit verschil dat de vruchten van alle persoonlijke levens als ervaring en wijsheid gewonnen zijn.

Ik heb gezegd dat er zeven gebieden van bewustzijn zijn. Volgens *De Geheime Leer* worden de drie hogere gebieden van bewustzijn slechts aan ingewijden onthuld en verklaard. En, zo wordt gesteld, het is aan de mens om zijn eigen drie hogere bewustzijnstoestanden met de drie hogere gebieden van de kosmos in harmonie te brengen. Maar, er staat ook dat hij, voordat hij kan proberen die in samenklank te brengen, de drie 'zetels' ervan (de aspecten) tot leven en werkzaamheid moet wekken: zij moeten geactiveerd worden.

Aangegeven wordt dat de mensheid het vierde of laagste en meest stoffelijke stadium heeft bereikt, dat het punt van neerdaling in de stof gepasseerd is en de opwaartse boog vanuit de stof naar de geest voor ons ligt.

Maar deze opwaartse ontwikkeling, de reis terug naar het spirituele, moet gemaakt worden door een bewuste keus en met een bewuste inspanning. (De zetels moeten tot leven en werkzaamheid worden gewekt)

De esoterische filosofie wordt in alle eeuwen opnieuw onder de aandacht van de mensheid gebracht om de mensheid te helpen en te bemoedigen in haar poging de bewuste ontwikkeling naar het spirituele aan te gaan.

Zij moet de weg wijzen bij het tot leven en werkzaamheid brengen van de hogere aspecten en de weg die gegaan moet worden aangeven.

Wat dan zijn die wegwijzers? En begrijpen we die wegwijzers of moeten we de taal, 'de symboliek' waarin ze gegeven zijn misschien eerst of beter leren verstaan?

Naast *De Geheime Leer* heeft H.P. Blavatsky ook het boekje *De Stem van de Stilte* nagelaten. In feite gaat dit boekje alleen maar over het pad dat de

mens heeft te gaand die zich spiritueel wil ontwikkelen.

In het boek wordt het pad aangeduid als het Arya-pad. Dit sluit aan bij *De Geheime Leer* waarin wordt aangegeven dat de ontwikkeling die de mensheid heeft te gaan, dus vanuit het materiële naar het spirituele, het Arya-stadium genoemd wordt.

Wat wordt hiermee bedoeld? Ik heb eerder al aangegeven dat de evolutie te maken heeft met het ontwikkelen van het bewustzijn en het woord Arya verwijst naar een bewustzijntoestand die verbonden is met het stadium van de 'Arya's. Volgens de *Theosophical Glossary* staat 'Arya' voor 'the holy', en holy betekent volgens het woordenboek o.a. gewijd, geheiligd, geestelijk vervolmaakt.

Oorspronkelijk was 'Arya' de titel die gegeven werd aan degenen die het pad naar nirvana waren binnengegaan. Dat wil zeggen aan degenen die zich volledig vrij hadden weten te maken van de aardse lusten en hartstochten. Nirvana betekent ook: uitblazen, uitdoven.

Dit pad, dit Arya-pad, zo wordt gesteld, heeft vier stadia. Deze vier stadia kunnen alleen bereikt worden dankzij grote spirituele ontwikkeling en 'groei in geestelijke volmaaktheid'.

Het vierde stadium is dat van de Arhat, de 'worthy one', het is het stadium van de mens die waardig is bevonden en goddelijke eerbewijzen heeft verdiend, wij zouden zeggen cum laude geslaagd is. De Arhat is iemand die het beste en hoogste pad is binnengegaan en zich heeft bevrijd van de aardse begeerten en hartstochten en dus van wedergeboorte. Met andere woorden: de Arhat heeft zich de spirituele kwaliteiten eigen gemaakt van die bewustzijntoestand. (die kwaliteiten worden de 'vier vruchten' genoemd).

Ook in de *Brieven van de Meesters* wordt melding gemaakt van Aryan literatuur. Op een gegeven ogenblik wordt namelijk door KH (één van de meesters) aangegeven dat in de correspondentie, in deze brieven, meer informatie is vrijgegeven over de A.E. Philosophy, de Aryan Esoteric Philosophy, dan ooit was uitgegeven aan niet-ingeviden, voor zover KH weet (brief 68).

(Chronologisch brief 68, Ned. Brief 16, blz. 125)

Zoals ik al gezegd heb, worden in *De Stem van de Stilte* aanwijzingen gegeven die met dit Arya-pad te maken hebben. Er wordt o.a. gesteld dat je 'het Pad niet kunt begaan voordat je zelf dat Pad geworden bent' en dat het Pad aan het eind tweevoudig is. Aan het ene eind: onmiddellijke gelukzaligheid en aan het andere: uitgestelde gelukzaligheid.

Het ene pad, het pad van onmiddellijke gelukzaligheid, staat bekend als het 'open' pad, ook wel het pad van bevrijding genoemd.

Het tweede pad, het pad van uitgestelde gelukzaligheid, wordt het verborgen pad genoemd, oftewel het pad van zelfverloochening en het wordt daarom ook wel het pad van smart genoemd.

Om het essentiële verschil tussen deze twee duidelijk te maken, zal ik er iets meer over zeggen.

Op het open pad gaat het om de eigen individuele bevrijding uit de gebondenheid aan de stof en van het lijden op deze wereld; het individu gaat op in nirvana en houdt geen verbinding met de rest van de mensheid. Zo'n individu is niet in staat of bereid de vruchten van wat hij of zij heeft bereikt of geleerd tijdens het proces van 'bevrijding van de stof' met anderen te delen.

Aan de andere kant echter geeft het individu die het verborgen pad heeft gekozen niet alleen de gehechtheid aan deze wereld, maar geeft ook het recht op (en dus de gehechtheid aan) nirvana op. Dit individu kiest ervoor verbonden te blijven met de wereld om de mensheid te kunnen helpen in haar pogingen vooruit te komen.

De focus op het verborgen pad ligt niet op het ene individu maar op het AL, het geheel. Het gaat erom dat allen, en niet de ene individu, uiteindelijk bevrijding ten deel zal vallen. Het is uit mededogen dat degene die het verborgen pad volgt van bevrijding afziet of zoals het in *De Stem van de Stilte* staat: *'Kan er gelukzaligheid zijn wanneer al wat leeft moet lijden? Zult u gered worden en de hele wereld horen wenen?'*

Dit is het pad van mededogen. Mededogen wordt de 'Wet der Wetten' genoemd en ook 'eeuwige harmonie', de Wet van eeuwige liefde (*Stem van de Stilte* nr 300).

Dit Arya-pad wordt ook het pad van de bodhisatva genoemd en het pad van de boeddha's van volmaaktheid.

Dit is het pad dat vóór ons ligt.

Wij zullen – ooit – op onze weg naar een meer spiritueel bewustzijn de Arhats worden, waardig bevonden door het ontwikkelen van de benodigde spirituele kwaliteiten.

Dit is, in het kort weergegeven, het pad van de opwaartse boog, waarbij de geestelijke kant zich langzamerhand bevrijdt van de vorm, van de aantreking van de materiële kant van het leven, en waarbij een uitbreiding van het zelfbewustzijn en kennis van andere en hogere gebieden van bestaan plaatsvindt (*GL I*, p. 166). Stof wordt afgeschud; stof dat de blik vertroebelt.

Het zijn diegenen die wij adepten noemen, die onze voorlopers zijn. Zij weten hoe zij hun bewustzijn op de hogere, meer goddelijke gebieden kunnen afstemmen.

En zij zeggen ons onomwonden dat wij *'het leven moeten leiden dat vereist wordt voor het verwerven van dergelijke kennis en vermogens en dat wij dan vanzelf Wijsheid zullen verkrijgen'*. Dit is altijd in de mysteriescholen onderwezen.

'De mysteriën werden nooit en kunnen nooit binnen het bereik van het grote publiek worden gesteld, tenminste niet vóór die lang verwachte dag waarop onze religieuze filosofie universeel wordt.'

Zeker, zo staat in de *Brieven van de Meesters (MB 2)*, *wij hebben onze scholen en leraren, onze neofieten en shaberrons (hogere adepten) en de deur wordt steeds geopend voor hem, die op de juiste wijze klopt. En wij heten de nieuweling onveranderlijk welkom; maar, in plaats van naar hem te gaan, moet hij naar ons komen'*.

We zijn, zoals een vooraanstaand fysicus eens zei,
niet louter toeschouwers, maar eerder deelnemers.
Wij leven, zegt hij, in een deelnemend universum."

The Universe, the Atom and You, part 1, p. 230