

# Samenwerking: een weg van samen leven

– Ger Baron von Osten-Sacken

Velen van u herinneren zich misschien nog de volgende reclame die duidelijk in het oog springend op veel reclameborden te zien was:

**Twee mensen verschillend in huidskleur, leeftijd en kleding ontmoeten elkaar in een situatie die gekenmerkt is door onderlinge spanning en scepsis. De één biedt de ander glimlachend een sigaret van een bepaald merk aan. Het begin van wederzijdse toenadering en begrip schijnt te zijn gemaakt. In grote reclameletters verschijnen eronder de volgende woorden: ‘Come together’, ‘Kom samen’.**

**Deze reclameafbeelding met de bijhorende tekst kwam weer in mijn gedachten toen ik begon na te denken over het thema ‘Samen werken: een weg van samen leven’.**



Ger Baron von Osten-Sacken was voorzitter van de Theosofische Vereniging in Duitsland.

Op welke wijze zie ik verbindingen en verwijzingen?

Een oeroud hoopvol verlangen van de mens om de weg naar de eenheid te kunnen gaan, de bron waaruit alles voortkomt opnieuw te ontdekken, het leven en de medemens niet afgescheiden van zichzelf te moeten ervaren, wordt in het geval van de sigarettenreclame gebruikt voor de propaganda voor hogere verkoopcijfers van een bepaald artikel. Hier wordt ons voorgespiegeld dat een gemeenschappelijk gerookte sigaret als schakel of brug kan fungeren om de afgescheidenheid te overwinnen en de wens naar een leven in eenheid waarheid te laten worden.

Dit is een illusie, want de eenheid is deel, misschien wel *het* deel van de universele wet. Illusie ontstaat op grond van onwetendheid, waarin men ons wil wijs maken dat gemeenschappelijk gerookte sigaretten van een bepaald merk de verbroken eenheid weer kunnen herstellen. Hoe kan echter de aanschaf van een materieel goed en een twijfelachtig genot iets dat verbroken is weer heel maken?

Maar wat is het juiste concept, het juiste plan van aanpak waardoor de aloude inspanning van de mens zichzelf te kennen

en daardoor de wereld, het universum, het ENE of God aan te raken met succes kan worden bekroond.?

Laten wij eerst erkennen dat wij niet naar iets zoeken dat op het materiële vlak te vinden is. Eenheid is iets spiritueels en niet via een stoffelijke brug of een weg van steen te bereiken.

Laten wij ons verstand gebruiken, om ons boven de zee van onwetendheid te verheffen. Laten wij ons onderscheidingsvermogen oefenen. Laten wij de polariteit van verlies en de ware winst erkennen en laten wij niet tegen ons karma in werken, maar laten wij daarentegen erkennen dat het de wet des levens is.

En weer komen reclameslogans in mijn gedachten: 'Er is veel te doen, dus samen aanpakken!' en een andere slogan: 'Samen zijn wij sterker.'

Handig zijn deze reclamespecialisten. Zij kennen niet alleen de diepe verlangens van de mens en weten deze voor hun doelen te gebruiken, maar zij moeten ook herkend hebben dat met deze overgebrachte illusie iets dieps, iets essentieels in het wezen van de mens aangesproken wordt. Achter het glinsterende oppervlak van de reclameboodschap moet dus een kern van waarheid verborgen zijn. Achter deze oppervlakkige, voor commerciële doelen gebruikte zinnen zit ook iets waardevols dat we kunnen leren, maar dan moeten wij wel bereid zijn om door die uiterlijke opmaak heen te kijken.

Maar hoe kunnen wij die waarden vinden die erachter verborgen moeten zijn? Misschien moeten wij die vraag anders formuleren: Hoe kan je boven het

verstandsniveau uit groeien en nader tot de waarheid komen met het doel wijsheid te verkrijgen?

Laten wij het eens met de praktijk proberen: 'Er is veel te doen, dus samen aanpakken!' 'Samen zijn wij sterker'. Op dat 'samen' en dat 'wij' komt het aan. Dat 'samen' - en dat 'wij' vormen als het ware het concept.

Wij leren met elkaar;  
wij werken met elkaar  
Wij vieren met elkaar;  
wij lijden met elkaar  
En desnoods roken wij ook met elkaar  
En dat betekent: wij leven met elkaar.

Hebben wij nu niet het plan van aanpak gevonden, het concept voor de weg van samen leven, 'The Way of Living Together'?

In de *American Theosophist* ontdekte ik de volgende advertentie: 'An Opportunity to Learn Together - We all learn on our own, but by working together we can learn much more'.

Sta mij toe de tekst lichtelijk te veranderen onder behoud van de essentie: 'Een uitdaging om samen te leven - Wij allen leven ieder ons eigen leven, maar in de samenwerking, door samen te leven, wordt ons leven veel intenser, veel levendiger.' - Cooperation: the Way of Living Together.

Dit betekent toch: wij kunnen intensiever leven en bereiken zo vlugger het doel een wereldwijde broederschap te leven in het besef en met het bewustzijn van de Ene Grote Wet: De Eenheid van al het Zijn.

Vertaling: E.R.