

# Treedt de arena binnen

– Radha Burnier

**In 1881 werd er een boodschap ontvangen, later bekend geworden als de Brief van de Maha-Chohan, waarin wij de zin aantreffen: ‘Het wordt tijd dat de Theosofie de arena binnentreedt’. Deze woorden zouden evengoed in het heden van toepassing kunnen zijn. De mensen praten nu opgewonden over het nieuwe millennium, zij geloven of hopen dat wonderbaarlijke veranderingen zullen plaatsvinden vanaf het ogenblik dat ze het kalenderblad omdraaien aan het einde van het huidige millennium. Wat is er nu nieuw aan het nieuwe millennium - als het menselijk verstand hetzelfde blijft?**



In deze zelfde boodschap wordt verwezen naar twee prominente trends uit die tijd, die zelfs vandaag nog voor chaos zorgen, namelijk, de overgave van het intellect dat resulteert in vernederende bekrompenheid en bijgeloof aan de ene kant en ongebreidelde uitspattingen in ‘dierlijke neigingen’ die leiden tot meedogenloos materialisme aan de andere kant. De Brief daagt ons uit om de vraag onder ogen te zien hoe de strijdlustige instincten van de mens ingeperkt moeten worden. Kunnen theosofen een oplossing bieden die de mensheid bewaart voor deze gevaren en de bijkomende ellende?

Onder de huidige omstandigheden is er een schreeuwende nood onder de mensheid naar de inspiratie van religie - religie die haar zal bevrijden van het volkomen egoïsme en de vernederende harteloosheid van extreem materialisme. Religie die vrij is van het ‘loodzware gewicht van dogmatische interpretaties, persoonlijke namen, antropomorfe ideeën en betaalde priesters’. Wat kan zo’n religie anders zijn dan Theosofie? Wanneer de theosofie serieus bestudeerd wordt en behoorlijk gepresenteerd, kan ze ervoor zorgen dat de mensen zich afwenden van het grijpen naar voorbijgaande genoegens en hun bewustzijn verheffen tot de tijdloze vreugde van spirituele realisatie. Zoals *Aan des Meesters Voeten* zegt:

*‘De mensen, die niet weten, werken om rijkdom en macht te winnen, maar deze duren op zijn hoogst slechts een leven, en zijn daarom onwerkelijk. Er zijn grotere dingen dan deze, dingen, die werkelijk zijn en duren; indien gij deze ooit gezien hebt, begeert gij die andere niet meer’.*

Dit is een eenvoudige boodschap die verspreid moet worden op allerlei manieren met overtuigende argumenten om materialistische neigingen te bestrijden. Wanneer de grotere dingen die echt en blijvend zijn erkend worden als de enige dingen die men zou moeten verlangen, dan is de levensstrijd waarnaar in de Brief van de Maha-Chohan verwezen wordt, minder hevig en destructief.

Ten tweede: hoe meer mensen naar vervulling streven door begeerte, hoe kleiner de kans dat zij iets nieuws vinden, want begeerte is het kind van het verleden, van herinneringen en beelden van voorbije gebeurtenissen. Onze maatschappij van nu is helaas gericht op het bevorderen van begeerte. Totdat er een nieuwe cultuur is die niet georganiseerd is om in te spelen op de bevrediging van begeerte, maar die de nadruk legt op bewustzijn van wat waar en blijvend is, zal het nieuwe millennium niet echt nieuw zijn. Om *Aan des Meesters Voeten* weer aan te halen:

*‘Zij die zich aan Gods zijde bevinden, weten waarom zij hier zijn en wat zij doen moeten, en zij trachten het te doen; al de anderen weten nog niet wat zij moeten doen, en zo is hun handelwijze dikwijls dwaas, en proberen zij wegen voor zichzelf te vinden, waarvan zij menen dat zij voor henzelf aangenaam zullen zijn, niet begrijpend dat allen één zijn en dat daarom alleen wat de Ene wil, ooit voor allen werkelijk aangenaam zijn kan. Zij volgen het onwerkelijke in plaats van het werkelijke’.*

De alomtegenwoordige propagandamachine van tegenwoordig heeft enorme macht over de levens van mensen. Enorme aantallen eenvoudige mensen worden dag en nacht aangezet om wat ze niet nodig hebben te verwerven en het plezier van iets

nieuws te zoeken in triviale activiteiten. Dit is een van de oorzaken van de geweldige schade aan het milieu en van vernietigende conflicten. Hier moet een einde aan komen voordat de wereld een nieuw tijdperk binnen kan gaan. Er komt een einde aan de macht van propaganda als mensen leren vragen te stellen en te ontdekken wat zij werkelijk zijn. Naarmate ze de aanraking voelen van hun goddelijke natuur, zullen ze niet langer een egoïstische houding aannemen.

Theosofie moet de arena betreden om de nieuwe religie van universaliteit, het doen van onderzoek en liefdevolle relaties aan te bieden. De creatiefste perioden in de geschiedenis van de mensheid vonden plaats toen er een diep religieus gevoel was onder de mensen. Wij zijn trots op onze inventiviteit, maar wat we nodig hebben is ware creativiteit. Het inventieve verstand kan destructief zijn, maar het creatieve verstand is dat niet. Dat doet alleen schoonheid en goedheid het licht zien, en geen geweld en zelfzucht.

#### De alchemie van de ervaring

Het leven is een voortdurend alchemistisch proces. Alle ervaringen in het leven die ieder van ons doormaakt, hebben het potentieel om de transmutatie van het bewustzijn te vergemakkelijken. In feite betekent het leven transmutaties, die vaak onze verbeelding en ideeën te boven gaan. Op het fysieke niveau zijn onzichtbare krachten voortdurend op geheimzinnige manieren bezig met het veranderen van vormen en substanties. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze dynamische veranderingen die het leven onderscheiden van inertie of niet-zijn.

De geboorte van een kikker is een voorbeeld van het alomtegenwoordige alchemistische proces. Na het bestuderen van de verschillende stadia, hebben wetenschappers dit als volgt beschreven: de kikker legt zijn eitjes in wat lijkt op schuim; ieder eitje verdeelt zich in tweeën, dan in vieren, enzovoorts. Het vormt een mondjekje; vervolgens verschijnt er een deukje dat gevormd wordt tot het darmstelsel. Binnen een paar

weken, in een ordelijk verloop, krijgen de poten, de staart en alle andere lichaamsdelen vorm. Het proces is gefilmd, en wanneer dit snel afgedraaid wordt lijkt het alsof sommige cellen uitgetrokken worden, sommige ingedrukt, en alsof het hele lichaam door *onzichtbare handen* vormgegeven wordt tot wat het kikkervisje en later de kikker wordt.

De occulte literatuur zegt dat er inderdaad onzichtbare handen zijn - die van de lagere intelligenties die mensen feeën noemen - die meehelpen bij deze schepping. Maar er is ook een verstand aan het werk achter zulke wonderlijke ontwikkelingen, als ware het een groot plan. Ze kunnen niet onder tafel geveegd worden door dit toe te schrijven aan de genen, want dan herhaalt zich alleen maar de vraag: hoe komen de genen aan die macht?

activiteit van de witte bloedlichaampjes die gewoonlijk schadelijke bacteriën aanvallen als deze het lichaam binnendringen, wordt hun weefsel binnenin de rups zelf verslonden. Naarmate de oude organen weggevoerd worden, ontstaan er nieuwe. Deze transformatie gaat ook, net als in het geval van de kikker, stapje voor stapje door. Ook dit duidt weer op een plan - een verstand aan het werk?

Het besef dat leven een alchemistisch proces is, op het fysieke gebied en op ijlere gebieden, maakt veel uit voor zover wij ons eigen leven leven. Ieder van de ervaringen die wij beleven zou deel moeten uitmaken van het totale proces van het transmuteren van het bewustzijn. Het uiteindelijk doel hiervan is uitgetekend in het goddelijk plan.

Soms treedt innerlijke transformatie naar buiten, maar meestal verloopt zij onzichtbaar. Nadat Annie Besant armoede had ervaren en genegeerd was door de maatschappij en tenslotte gescheiden werd van haar geliefde kind, herrees zij vervuld van liefde voor allen en met een brandend verlangen anderen van dienst te zijn, wat van haar een zo markant spiritueel mens maakte. Krishnamurti hilde bittere tranen toen zijn broer overleed, maar het lijden werd veranderd in een diep begrijpen van verlies, dood en gehechtheid. Dit maakte hem binnen een paar dagen na deze gebeurtenis stralend van geluk.

Dit waren misschien uitzonderlijke gevallen, maar net zoals elke dag de inname van materiaal uit de grond door de plant veranderd wordt in levengevende sappen, zo worden alledaagse ervaringen veranderd in zielsverruimende wijsheid als er echte aandacht voor is in het heden. In de *Dhammapada* staat dat niet-bewustzijn een vorm van dood is. Bewustzijn is een proces van voortdurende vernieuwing, zonder hetwelk het leven geen leven is.

Uit: *The Theosophist*, juli 1999  
Vertaling: A.M.I.

---

## Bewustzijn is een proces van voortdurende vernieuwing, zonder hetwelk het leven geen leven is.

Ook in miljoenen bomen en planten vindt onzichtbare transmutatie voortdurend plaats. Wij zien wat er buiten gebeurt: groei, bloei of het dragen van vruchten. Onzichtbaar water, mineralen en andere voedingsstoffen door de plant opgenomen, worden getransformeerd tot sap, tot energie, tot de essentialia van het fysieke leven, zoals groei, voortplanting en reconstructie wanneer dat nodig is.

De transformatie van de nederige rups tot de schoonheid van een vlinder wordt vaak bewonderd. Maar weinigen weten wat er plaatsvindt in de cocon. Dit is fantasistisch, want de organen en weefsels van de worm worden afgedankt en er ontwikkelt zich een volledig nieuwe structuur, een fenomeen dat wetenschappers niet echt begrijpen. De organen desintegreren niet zoals in een dood lichaam, maar door de